

“My Father and yours”

Sister Bethany Madonna

De link naar het filmpje: <https://www.youtube.com/watch?v=vnxoHW9wEbs>

“We have an infinite need for the everlasting Father. He is the only one who can fulfil us. Nothing finite is ever going to be enough. Whenever we try to fill infinite needs with finite things, we become slaves.”

1. Waar zie je dit om je heen terug? Hoe heb je dit zelf wel eens ervaren?
2. Wat zijn manieren die jou helpen om je blik weer op *the infinite, het Oneindige*, – op God – te richten?

“Do we see the crosses in our life as a blessing? There is a certain intimacy with Jesus in uniting with Him on the cross.(...) Letting Him die and rise in me, bringing me closer to the father.”

3. Ken je iemand die Gods kracht in het lijden ervaart? Heb je Gods kracht zelf wel eens in het lijden ervaren?

“Vooral in u, broeders en zusters in Christus, ziet de Kerk de bronnen en de dragers bij uitstek van haar verborgen, goddelijke kracht. Zij kijkt naar u, die deelt in het lijden van Christus, om te zien of u de hoop levend weet te houden dat lijden betekenis heeft als het in liefde wordt gedragen; of u als christenen, vervuld van vreugde en getuigend van uw geloof, de weg kunt gaan van Maria.”

13 mei 1985, preek van de H. Paus Johannes Paulus II tijdens de Mis voor zieken en gehandicapten in Den Haag

“The Father loves you, He chooses you, He trusts you”

“I’m in a relationship with the father, who has a plan for my life.”

4. Hoe probeer jij die relatie met God te onderhouden?
5. Hoe beïnvloedt Gods plan jouw (dagelijks) leven? Bijvoorbeeld in vriendschappen, in je werk of studie, in je gezin of familie, in je hobby's?

“Ask and you shall receive.”

6. Vind je het wel eens moeilijk om God echt te vragen waar je naar verlangt? Hoe komt dat?

“You matter, the way that you live matters, the choices you make matter.”

7. Hoe vraagt God jou om een verschil te maken?

